

Wandeling te Schorisse 9 km & aansluitend barbecue (zondag 10 september 2017)

Beste Lijnstappers,

Zondag 10 september 2017 hadden we afspraak bij onze collega Lijnstapper, Jan en Sabrina. We werden daar gastvrij ontvangen in hun prachtig gelegen woonst te Schorisse. Schitterend uitzicht over de Vlaamse Ardennen. Op de tafel cake, vlaai (gemaakt door Fanny) en speculoos. Koffie á volonté. Een betere ontvangst kon je u niet dromen. Oprechte dank hiervoor !

Jan had een wandeling van 7 km voorbereid en nadien zouden we barbecueën bij "Pura". Door de week is dit een dagverblijf voor mensen met een beperking, maar tijdens het weekend kan je er op je gemak wat gaan drinken en een stuk taart eten. Wij dus barbecueën.

We waren met behoorlijk wat mensen en op de wandeling werd het best gezellig. Een babbel hier, en een babbel daar. De weergoden waren ons ook gunstig gezind, na een eerder natte week . Op het einde van de wandeling verscheen er wel een lichte paniek bij Jan. Hij was de weg, het noorden, kwijt ! Nee toch ! En zo vlak bij het doel.

We hebben het toch wel gehaald, tot ieders opluchting, en na nog een toerke met de auto door Schorisse zijn we veilig en wel bij "Pura" aangeland. De tafels stonden al gedekt en de chef kok van dienst Koen (samen met Dolly & kinderen) had het vlees zelfs al voorgebakken.

Tot ieders groot plezier is ook Gerard Peek en zijn engelbewaarder Myriam ons daar ook komen vervoegen, om mee met ons te genieten van de heerlijke barbecue. Mijn complimenten aan de chef ! Al het vlees was á point. Jan en Sabrina hadden voor de groentjes gezorgd, en ook die waren overheerlijk. Zelfs de zon deed regelmatig haar best.

En zo kwam een prachtige, gezellige dag stilaan tot zijn einde. Helemaal geslaagd!

Uw verslaggever van dienst,

Decaluwe Dirk