

De Omer Wattez wandeling- vrijdag 26 aug 2016

Vrijdag 26 augustus en één van onze laatste verlofdagen.

Wat doet een mens dan als er een wandeling van de lijnstappers is gepland. Moeder de vrouw overtuigen om eens mee te stappen en met de auto naar Schorisse rijden bij de tochtleider van dienst Jan De Geyter.

Toen we in de straat kwamen was het eerste wat we zagen het uitkijkpunt alom bekend en vermeld op alle wandelkaarten en gelegen langst de wandelroute “ Omer Wattez “

Wat een vergezicht en dit uitzicht zien Jan en Sabrina elke dag vanaf hun mooie terras. Gewoon weg schitterende locatie.

Jan en Sabrina zorgden voor een aangename ontvangst en de sfeer zat er al dadelijk in , niet alleen door de aanwezigheid van André, maar ook door Jermain , onze gids van dienst , en lokale boer. Ongelooflijke sympathieke mens met gevoel voor humor.

Rond 10.10 u vertrokken we dan met 12 man voor onze wandeling. Toen we een goede 500 meter hadden gestapt kwam Pascal ons achterna gelopen. Hij wist totaal niet hoe de wandeling liep maar had ons horen lachen en babbelen en was op het geluid voort gegaan.

Gelukkig dat we er een paar hebben die wat luider spreken dan de andere of Pascal had ons niet gevonden.

Dus wij op weg in een temperatuur van om en bij de 25° , genietend van het gezelschap en de prachtige omgeving.

Heuveltje op , heuveltje af trokken we verder tot onze eerste stop.

De kasteelmolen met als gastheer , eigenaar en meester/molenaar Rufin.

Eén van mijn stagemesters en ondanks zijn 86 jaren nog steeds aan het malen en met zakken sleuren. Dit was natuurlijk voor mij ook een leuk weerzien en Rufin was maar al te blij om ons eens de nodige uitleg te geven over zijn watermolen. Na de foto's en de uitleg terug op pad langst de molen. Een pad met netels , bijtende insecten en vol stenen en een ruïne van een huisje. Dit hadden ze laten staan en het bijhorende kasteel was al met de grond gelijk gemaakt. Ondertussen was de temperatuur op geklommen tot een goede 30°C en was het tijd om wat te eten en te drinken en dit in bistro “De Zullezitter”. Na een goed uurtje lachen , praten , drinken en eten terug op weg voor de laatste kilometers.

Na een niet te steile maar lange klim , nog wat wegeltjes en paadjes en nog eens een klimmetje kwamen we , hier spreek ik voor mijn eigen , al puffend en bezweet aan onze auto. Na ons wat opgefrist te hebben gingen

we naar PURA (www.zorgresidentieapura.be), de locatie waar we iets konden drinken en eten.

Na onze wandeling was dit een mooie plaats om bij te praten en zeker daar we vriendelijk werden ontvangen door Claire , de gastvrouw van PURA. Tijdens het bijpraten was Koen (de man van Dolly) druk bezig al het vlees aan het bakken. En er was genoeg want onze Jermain had ook een doos vol vlees van eigen kweek meegebracht. Ondertussen waren Frank en Rosita toegekomen en hadden we afscheid genomen van André en Pascal. Na het eten was er nog een dessert met koffie maar dan waren mijn vrouw en ik al vertrokken naar een optreden in Schellebelle. Uit goede bron heb ik vernomen dat de cake en koffie nog in de smaak zijn gevallen. Een goede afsluiter dus.

Wat ik zeker nog wil vermelden is dat , dankzij Jan en Sabrina , we deze locatie konden gebruiken om iets te drinken . Normaal is deze pas in het weekend open tussen 10.30 u en 19.00 u .Tevens mochten we ook vrijblijvend gebruik maken van de bbq.

Daarom een dikke proficiat voor de ontvangst , de bezoeken , de groenten ,sausen en brood waar jullie voor gezorgd hebben en natuurlijk voor jullie gezelschap wat tevens geldt voor de aanwezigen die hebben gewandeld en/of deelnamen aan de BBQ.

Dus Danny , Brigitte , André , Frank , Rosita , Sandra , Christine , Jan , Sabrina , Dolly (en man Koen) , Dirk , Pascal , Jermain en Karine nog eens bedankt voor jullie aanwezigheid.

Met wandelende groet
Carlos

P.s :

Ik vermeld ook , voor toekomstige tochtleiders , dat het idee om af te sluiten met een bbq. van Sabrina & Jan kwam. Welke ons beiden geheel vrijwillig en vrijblijvend hebben ontvangen in hun huis en ook hebben gezorgd voor een gids en het molenbezoek. Daarmee wil ik gezegd en geschreven hebben dat dit geen vereiste is om een tocht te organiseren. Waar men best wel op let is bij het begin en eindpunt mogelijkheid om gebruik te maken van een **toilet** en liefst een **tussenstop** te voorzien.