

Lijstappers op stap in Etikhove (maandag 10 oktober 2016)

Maandag 10 oktober, de weerberichten spraken van regen in de namiddag. De rugzak werd gevuld met een regenjas en een paraplu. Verder nog een drankje en de nodige boterhammen voor onderweg. De gps werd ingesteld op Etikhove, Etikhoveplein. Is dat niet het dorp van schilder Valerius De Saedeleer?

Het centrum van Etikhove was snel gevonden maar een parkeerplaats was niet zo simpel. Er was een blauwe zone over heel de lengte van de hoofdstraat, maar gelukkig vonden we nog een plaatsje achter het gemeentehuis. Daar waren al een paar wandelaars hun stapschoenen aan het aantrekken.

Daarna gingen we op zoek naar café Kadee. Dat ging vlot want er was maar één café waar al een paar wandelaars aan het wachten waren bij een geurende tas koffie. Geert, de gids van de dag, gooide zijn wandelplannen en de daarbij horende informatie op tafel. De anderen dronken haastig hun koffie op want ons startuur was al een tijdje voorbij.

Na het startschot stapten onze wandelaars richting Poststraat waar we al snel in de eerste wandelpaden richting Leupegem terecht kwamen. Het is een prachtige wandelstreek en we hadden, buiten alle verwachtingen in, schitterend weer. We hadden al vlug een jas te veel aan! Ik kende nog niet iedereen goed bij naam, maar maakte al vlug contact met een paar collega's van Gentbrugge. Ja, mensen van ex-buurtspoorwegen zijn nog niet te zien geweest bij de wandelingen van de Lijstappers.

Na verhalen over forelvisserij en het materiaal dat je daarvoor nodig hebt, werd al vlug overgeschakeld naar verhalen over de werkvloer. Die gingen over collega's, bussen en trams, wat natuurlijk vanzelfsprekend is. Maar ook verhalen van voorbij vakanties kwamen ruim aan bod.

De eerste veldwegels waren al achter de rug en stonden we voor de drukke rijksweg N60 Oudenaarde-Ronse met in de verte al de Koppenberg. Deze weg voorbij begonnen we aan een langzame klim in het Koppenbergbos. Om de wandelaars een beetje te sparen, had de gids de steile Koppenberg tactisch omzeild want hij wist wat er ons nog te wachten stond.

Ondertussen liepen de meegebrachte honden kwispelend tussen onze benen door want die waren van plan om de wandeling dubbel te doen. Aan de Maarkebeek werd onze aandacht getrokken door de watermolen van de familie Ladeuze. De molen dateerde van voor 1500 en was voorheen een koren- en oliemolen. Deze molen is nog in prima staat en heel mooi om te zien.

Wij wandelden verder op goed onderhouden wandelwegen langs uitgestrekte akkers waar landbouwers in hoge tractoren verder werkten. Het ging richting 12 uur, dat voelden we stilaan door ons hongergevoel. Na het Koppenbergbos stond ons een beloofde rustpost te wachten. Eens café Den Os in zicht kwam, werd het tempo precies wat opgedreven. Onze rustpost was voorzien van een terrasje in de volle zon. Het kon niet beter. Wij konden daar voor bij onze picknick een heerlijk soepje bestellen in een mooie lachende soeptas. Een witloofsoepje dat zo lekker was dat een paar mensen nieuwsgierig waren naar het recept, wat ze dan ook nog op de kop toe kregen.

Nadat we voldoende bijgetankt waren, konden we aan het tweede deel van onze wandeling beginnen. Opnieuw de drukke N 60 over, stonden we oog in oog met struisvogels. Er waren al een paar stappers die dachten aan een heerlijke struisvogelsteak op een bedje van champignons. Foei, foei.

In het tweede deel zaten een paar langzame en valse klimmen met aangepaste en voor de streek gekende kasseistroken, die onze spieren waarschuwden dat het einde niet ver meer kon zijn.

Het landschap bleef even mooi met schitterende vergezichten. Onze stappenteller duidde al 15km aan en de kerk van Etikhove kwam al in zicht. In de verte kwamen echter donkere regenwolken aanzetten, dus werd het de hoogste tijd om te landen, wat dan ook gebeurde op het terras van onze startplaats dat nog steeds in het zonnetje lag.

Ikzelf had nog andere verplichtingen en kon niet blijven voor de afterwandeling. Kwade tongen beweerden dat ik het leukste nog ging missen. Al bij al had ik opnieuw een mooie wandeldag met de Lijnstappers gehad. Prima, meer moet het niet zijn.

Tot een volgende keer!

Wandelgroetjes

Freddy Van Melkebeke.